

In Wij van Zuid vertellen uiteenlopende Rotterdammers over hun buurt en laten ze zien hoe ze wonen.



Janine Schrijver, kunstenaars / fotograaf

Woont al 25 jaar op Zuid (Charlois)

“Ooit was dit een meisjesschool, nu is het kunstenaarsinitiatief Stichting B.A.D. We begonnen 25 jaar geleden met een groep van tien studenten; daarvan zijn zeven man overgebleven. We wonen hier nu met zes gezinnen en nog eens 24 kunstenaars gebruiken een ruimte als atelier. Ik leerde Marco hier kennen én we zijn hier getrouwd. We hadden een dj en de gemeenschappelijke tuin stond vol tafels met lekker eten. Onze kinderen Milan (14) en Gina Lola (11) zijn in dit huis geboren – apetrots zijn ze daarop (lacht). Ze zaten hierachter op de basisschool, maar gaan naar middelbare scholen buiten de wijk. ‘Hup, verbreden die horizon’, zeg ik altijd. Ik kom uit Brabant en ben gewend aan intensief buurtcontact. Onaangekondigd binnenstappen bij elkaar; dat moest ik in Rotterdam afdleren. Hier hebben we een gemeenschappelijke hal, keuken en tuin. En ieder heeft zijn eigen taak: ik doe de financiën van de stichting. Jaarlijks organiseren we een kerstontbijt en tussendoor vaak een barbecue of een middag tuinieren. Ik geniet van het rumoer en de saamhorigheid.”



Paul Franken, radiotherapeutisch laborant

Woont al 41 jaar op Zuid (Lombardijen en Vreewijk)

“Ik werk als radiotherapeutisch laborant in Instituut Verbeeten in Breda. Leuk werk, en mooi om mijn steentje bij te dragen om mensen met kanker te helpen. Twee jaar geleden trouwde ik met Saskia. Het aanzoek? Ze was naar de film met een vriendin en ik had - samen met mijn jongste zoon en een maatje bij Pathé - een speciaal filmpje gemaakt! Saskia komt uit Zwijndrecht. We ontmoetten elkaar in de Ierse pub en ik werd op slag verliefd. ‘Maar ik ga niet in Zwijndrecht wonen’, zei ik al snel. Nu wonen we in het appartement waar ik na mijn scheiding introk. Ik wilde ruim wonen, zodat mijn kinderen allemaal een goede slaapplek hadden als ze langskwamen. Inmiddels zijn ze 25, 30 en 33 en mijn derde kleinkind is op komst!”

Sas en ik genieten met volle teugen van het leven. Mooie reizen, lekker eten. Ik kook bijna iedere dag; zij wast af. Daarnaast speel ik als bassist in een rockcoverband. Vaker dan vroeger kom ik nu in het centrum. Er is zoveel leuks!”